

De Familie van Baal waren in Mhofu van 27 april t/m 3 mei 2008.

Hallo Ivo en Wilma,

Voor de jongens was het een spannende reis en hadden net als wij er veel zin in.

Na een autorit van 4 uur komen we aan in Marloth Park, we rijden naar het huis van Roelie en Fritz. We worden daar erg vriendelijk ontvangen door deze lieve mensen. We rijden naar het huis Mhofu en na wat uitleg van Roelie gaan we onze vakantie beginnen in Marloth Park. Heerlijk die rust, we gaan wat rondrijden en komen al snel overstekende giraffen en zebra's tegen. De jongens vinden het prachtig.

De volgende dag gaan we naar het Krugerpark. We komen al snel stilstaande auto's tegen en wat is er te zien, ja hoor de eerste van de BIG 5 een leeuw ligt lui in het gras. Ook komen we veel olifanten tegen, die ook de weg overstaken. Kuddes met jonkies, prachtig om te zien! We hebben heel veel dieren gezien in het Kruger Park maar helaas 4 dieren van de Big5. Het luipaard was niet te vinden.

We hebben heerlijk genoten in Marloth Park, ook van de dieren rond jullie vakantiehuis. Apen, zebra's, roobokken, wrattenzwijnen.

Zoals beloofd sturen we jullie nog wat foto's. Ivo en Wilma, jullie hebben een leuk huis, we hebben hier echt genoten!

Groeten,

Mark, José, Roy en Tim van Baal.

Wij, Ivo en Wilma Lauteslager, zijn van 7 mei t/m 24 mei 2008 weer in ons vakantiehuis Mhofu geweest.

De tuin was nog redelijk groen ondanks dat het herfst was. Na onze vakantie wordt er een vernuft **irrigatiesysteem** aangelegd door onze overbuurvrouw, **de ecologe Ronelle Kemp**. Samen met Siphon, Anton, Joseph zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden. Dat is geen makkelijke klus omdat ons huis gebouwd is op rotsen van basalt. Er worden gleuven gehakt en daar zullen de rubberen slangen ingelegd worden. Er zullen zo 500 druppelaars geplaatst worden. De (zeer) oude inheemse bomen op onze grond (2000m²) en de inheemse struiken zullen in de toekomst groener blijven en groter groeien vanwege het dagelijkse water dat gedruppeld wordt. Uiteraard niet langer dan 15 minuten per dag i.v.m. verspilling van het water. Dit zal in de praktijk betekenen dat er meer dieren in de tuin zullen komen, de vruchten en bladeren blijven langer aan de boom en struik. En de tuin zal er op ongeveer 3 weken na altijd groen uitzien! Vervolgens zal er speciaal gras gezaaid worden, voor de grazers impala en zebra, rondom het huis. Het zaaien zal pas kunnen gebeuren als de 1^{ste} regens komen en er geen huurders gepland staan. Of misschien als wij zelf weer in Mhofu zijn!

PS: juli 2008

De irrigatie is klaar!

We hebben het weer fantastisch gehad. We zijn zeker 9 keer naar het Kruger Park geweest en deze keer op verschillende plekken in het zuiden cheeta gezien. Een keer van zeer dichtbij! Ook grote groepen leeuwen uitgebreid kunnen bewonderen, super mooi. Weer veel nieuwe vogels gezien, zie de vogelpagina:

http://www.vakantiehuisbijkrugerpark.nl/fotopaginas/vogels_in_marloth_park_zuid_afrika.htm

Bijzonder veel dieren in de tuin gehad. De wrattenzwijn sliep dagelijks of op de stoep, of achter de stoep of op het terras. Heel bijzonder. Hij voelt zich zo thuis en krijgt uiteraard af en toe iets lekker. Verder bosbok (ook de man deze keer), genetkat, zebra, impala, kudu (de grote man weer), bavianen, dwergmuishonden, nagapie, blouapen en veel vogels. We hebben zelf een poging tot paring van kudu gezien!



Ook weer de nodige zaken in huis kunnen doen. We hebben nieuwe foto's (grote) ingelijst, nieuwe schemerlampen op de slaapkamers (zie onder). Momenteel wordt er een 6^e bed gemaakt voor op de loft. Zodra deze klaar is zal Mhofu ruimte hebben voor 6 personen.

Nu denk je misschien, koop een bed. Maar ff iets kopen in Zuid-Afrika dat zit er niet in. Het kost veel tijd en de kwaliteit is vaak niet oké. We hebben nu onze timmerman opdracht gegeven een 1-persoonsbed voor ons te maken.



Ook liggen de plannen klaar voor het bouwen van een splashpool. We willen een zitbad (buiten) om te kunnen afkoelen als het erg warm is. Dan kun je lekker afkoelen met een drankje en gezellig met elkaar een beetje poedelen in het water. We houden de lezers op de hoogte!

PS: juli 2008. Het bed is klaar. We kunnen nu voor 6 personen verhuren.

Foto's in de tuin gemaakt!







Aan de Seekoeistraat (MP)



Rivier de Krokodil (200 mt van Mhofu!)

**FOTO'S IN DE KRUGER WILDTUIN
GEMAAKT (IVO LAUTESLAGER)**









Ronelle Kemp, Wilma Lauteslager, Lea le Roux



